

ÖMER HÜDÂYÎ BABA (1237-1321 H/1821-1905) -3-

(...dünden devam)

İlâhî irâde yine yüce Allah'ın ezelî takdirine göre ortaya çıkacağından dolayı Şeyh'in Harput'a dönüşlerinde kendisinde başka bir tecellî oluştığından Şeyh tekrar virdlerine ve zikirlerine devam etmeye başlamış ve kendisinde Sultânî Zikir meydana gelmiştir. Bu sırada Mûşid-i A'zam'a rabıtası (bağlılığı) arttığından kalbine yerleşen Şeyhin sevgisi günden güne artmaya başladığından kararsız bir hale gelmiştir. Bunun için Mûşid-i A'zam'ı görmek üzere haftada bir kez Arapkir'e gidip dönmeğe kesin karar vermiştir.

Ezelde takdir edilen vakit gelmiştir. Şöyled ki: Büyük Mûşidin eşi Okuş (Rukîyye) Hanım, Arapkirli Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa'nın kız kardeşi olduğu gibi Büyük Mûşid de Arapkir'in ileri gelenlerinden, zengin biridir ve Büyük Ömer Bey adıyla tanınmakta iken bütün servetini Hak uğrunda harcamıştır. O kadar ki eşi Okuş Hanım, çırkık eğirmek zorunda kalmıştır. Büyük Mûşidin Allah'a olan bağlılığını, servetini Hak yolunda harcamaya itmiş ise de eşi Okuş Hanım henüz o derece olgunluğa erişmediğinden ve eğirecek pamuğu da kalmadığından artık bu ezikliğe katlanamayarak "Şimdi bir batman pamuk isterim!" diye Büyük Mûşidi sıkıştırmıştır. Bir yandan da bastıran İlâhî tecellî ve aşk ile dalgalandan iki deniz arasında kalan Şeyh metanetini ve olgunluğunu koruyarak oda kapısından avluya çıktıormuş. Beri taraftan Şeyh Hacı Ömer Baba Hazretleri de yalın ayak, başkabak olarak, bir batman pamuğu sırtlayıp yola düşmüş ve Büyük Mûşid odadan avluya çıkışken Hacı Ömer Baba da dış kapıdan avluya girmiştir. Büyük Mûşidin etkin bakışı Şeyh Hazretlerine ilişince: "Yâ, Ömer Hızır misin ki bana yetiştin!" demiş bunun üzerine Şeyh Hazretleri kendinden geçip yıkılmış ve yirmi dört bin peygamberle pirinç pilavı yemiş ve çeşitli İlâhî tecelliilere ererek gönül sevincinin doruguuna ulaşmak suretiyle muradına ermiştir

Beşerî varlığından geçtiği Hüviyet âleminden uyanınca Evliyanın sultani Büyük Mûşid Şeyh Ömer Nûrânî Hazretleri Ömer Baba'ya ڭ alifelik vererek halkı irşadetmekle görevlendirmiştir ve icazetnâme ile, namlusu bir metre uzunlığında bir teber ve bir buçuk metre uzunlığında mânevî bir kılıç vererek Harput'a gönderilmiştir.

(devamı yarın..)